

Woon- en Zorgcentrum OLV van Troost

Wij zijn een woon- en zorgcentrum opgericht in 1962 door de Zwartzusters van Lier. Sinds 01.01.2008 maken we deel uit van de vzw Amaté. De vzw Amaté is een fusie van 4 woon- en zorgcentra, namelijk:

Het Gouden Anker te Antwerpen

Het Huizeken van Nazarethpad te Antwerpen

OLV van Troost te Zandhoven

St. Jozef te Lier

Wij bieden woongelegenheid voor: 82 rusthuisbedden en 75 serviceflats.

Vzw Amaté heeft als missie voor de zorgbehoevende mens een woning te voorzien, aangepast aan zijn individuele behoefte, hetzij een serviceflat of een kamer in het rusthuis.

Samen met de woning kan hij de nodige zorgen krijgen, dit aangepast aan zijn behoefte.

De vzw Amaté stelt elke bewoner centraal als uniek persoon en doen dit vanuit een christelijke inspiratie met respect voor iedere geloofsovertuiging of filosofische strekking.

Tenslotte wenst de vzw Amaté het welzijn van zijn bewoners te bevorderen op fysisch, psychisch, sociaal en filosofisch vlak.