

## *Ouder worden en toch jezelf blijven*

Dit is de leuze die wij hoog in ons vaandel dragen !

Pniël bestaat reeds sinds 1946 en heeft ondertussen een metamorfose ondergaan van een kleine villa waar 15 bejaarden verbleven tot een centrum waar momenteel 75 residenten met de beste zorgen omringd worden, en 5 bejaarden die genieten van een kortverblijf.

Pniël moedigt zijn residenten aan om zo veel mogelijk actief te blijven. Naast de dagelijkse verzorging door een professioneel team is er een uitgebreid gamma van activiteiten waaraan iedere bewoner kan deelnemen. Ook worden er regelmatig activiteiten buiten huis georganiseerd, zoals winkelnamiddagen, huifkartochten, busuitstappen, een dagje aan zee, enz.

Een individueel oproepsysteem zorgt voor een onmiddellijke verbinding met het verplegend personeel. Dit geeft onze bewoners steeds een rustgevend gevoel van zekerheid.

In het rusthuis wordt lekker gekookt en er kan gekozen worden tussen 2 verschillende menu's. De maaltijden worden geserveerd in ons restaurant, dat direct toegang biedt naar een mooie en aangepaste tuin.

Verwennen is hét kernwoord. De maandelijkse verwendag is dé dag om naar uit te kijken. Onze bewoners kunnen dan genieten van een ganse dag aandacht zoals ze dat zelf bepaald hebben.

Het thema "natuur en dier" is onze uitzonderlijke troef.

De gezellige sfeer in het rusthuis wordt versterkt door de aanwezigheid van ons huisdier "Jenna" een donkerbruine Labrador, de dikste vriend van onze bewoners.

Onze vrijwilligers staan regelmatig klaar om met onze residenten een fikse wandeling te maken of, een kleine wandeling te maken, die leidt naar ons dierenpark met o.a. herten, ezels, geitjes en pluimvee.

Kom gerust eens een kijkje nemen, je kan alvast in onze cafetaria, elke namiddag, gezellig samen met onze bewoners, een glaasje komen drinken.

Voor meer inlichtingen kan je een kijkje nemen op onze website: [www.pniel.be](http://www.pniel.be) of telefonisch op het nummer 03/410.12.70